

Rundvandrevejene ved Trehøje



Danmarks længste rundvandrevej

176 km og Vestjyllands højeste punkt. Rundvandrevejene ved Trehøje er, som den længste i Danmark, en vandretur værd. Her kan nydes udsigten fra Vestjyllands højeste punkt, Tihøje, med sine 111 meter eller Trehøje med sine 102 meter over havets overflade. Højene åbner for store åbne vidder med pragtfulde udsigter ud over den jyske hede.



Området ligger på den kuperede Skovbjerg Bakkeø, der blev skabt under næstsidste istid for mere end 130.000 år siden. Skovbjerg Bakkeø er i dag et af vores mest uforstyrrede landskaber.



På vandreturen på bakkeøen kan opleves stille, duftende og dunkle plantager i smuk harmoni med rislende bække, gamle egekrat og kuperede ådale. Den pragtfulde afvekslende natur giver mulighed for fred og ro i pagt med naturen.

Naturen kommer her til sin ret, da der er stor afstand mellem landsbyer og gårde. Hyggelige småbyer, åbne landbrugsarealer og højtliggende oldtidshøje vidner dog om de mange mennesker, der lever her, og har levet her, igennem flere tusinde år.



Sådan finder du Rundvandrevej Trehøje:

I området mellem Herning og Holstebro, ved Trehøje og Vildbjerg, ligger otte fantastiske vandreruter der byder velkommen til en dejlig travetur i det vestjyske landskab.



Rundvandrevejene ved Trehøje er blevet til i samarbejde mellem daværende Trehøje Kommune, Trehøje Turistudvalg og Marchforeningen Høsekræmmerne og er åben for alle gående året rundt.

Ruterne går mange steder af private veje og stier, vis derfor hensyn og gør ikke ophold nær beboelse med mindre der er givet lov. Ruten er ikke velegnet til kørestole eller barnevogne og hunde skal holdes i snor på hele ruten.

Yderligere oplysninger:

Trehøje Turistinformation
Stadionvej 3, 7480 Vildbjerg
Tlf.: 96 27 07 08 - trehoje@trehoje-turist.dk

Herning Kommune, Teknik og Miljø
Tlf.: 96 28 28 28 - teknik@herning.dk



Kom godt på vej

Det anbefales at tage mad og drikke med, når man går sig en tur på rundvandrevejene, da der kun er indkøbsmuligheder i byerne.

Turene er delt op i 8 forskellige ruter, der har en længde på mellem 17 og 30 km. Rute 1, 2 og 3 udgår fra Vildbjerg. Rute 4 og 5 udgår fra Sørvad og rute 6, 7 og 8 udgår fra Ørnhøj.

Enkelte steder er der mulighed for at tage en kortere tur for at nyde mange af de spændende oplevelser området byder på.

Ruteafmærkning

Ruteafmærkning er foretaget med pæle, ca 80 cm høje. Pælens top har rutens farve. Hvor to ruter er sammenfaldende, er ruteafmærkningen to-farvet.

↓ - tegnet angiver retningen.



Enkelte steder, hovedsageligt i byerne, er opsat højthængende skilte i rutens farve og med sort pil.



Rute 1: Timring-ruten, ca. 28 km

Den gamle hvidkalkede 3-længede herregård, Møltrup, med springvand og stynede lindetræer, var ejet af adelslægterne Blik og Dyre. I dag det optagelseshjem for hjemløse mænd. På vejen passerer et gammelt egekrat fra 1700-tallet, kaldet Dyrehaven. Indhegningen blev lavet for at holde græssende husdyr ude. Fra de 3 oldtidshøje, Trehøje, er en af Danmarks flotteste udsigter. Her ses Vesterhavsklitterne mod vest, Hørbylund Bakker mod øst og når man står 102 meter over havet og skuer ud, kan man forestille sig, hvilke betydningsfulde personer, der blev begravet her for mere end 2000 år siden.



Hovedbygning Møltrup



Rute 2: Skibbild-ruten, ca. 18 km

Nøvling Kirke er bygget i 1917 - 1919. Til kirken er anvendt byggematerialer og inventar fra den gamle Nøvling Kirke, middelalderkirken der lå mellem Nøvling og Sinding. Efter kirken går turen igennem skovområdet ved en af egnens smukkeste gårde, Holdflod. Stuehuset er fra 1832 og sammen med den ene fløj, er den bygget af håndlavede brændte sten. Laden med portgennemkørsel er fra 1890'erne. Kort før Vildbjerg ses, i vejens venstre side, Merrildstenen, et minde om kaffeslægten Merrild, der levede her og hvis slægt kan føres tilbage til det 17. århundrede.



Merrild-stenen



Rute 3: Skovsø-ruten, ca. 22 km

Rødding Plantage er en meget varieret skov med gamle bøge og birketræer og et yndet svampested. Plantagen er en af de mange skove i Herning Kommune, der er certificeret. Det vil sige, at der ikke sprøjtes med gift i skoven, og at arbejdende maskiner tager hensyn til skovens naturværdier. Kort før plantagen passerer et af områdets mange tidligere brunkulslejer. På turen kommer man forbi Trehøje Golfklub, der er tegnet af arkitekt Poul Erik Hingeberg og etableret omkring de gamle brunkulslejer i det kuperede hedelandskab. Banen omtales i Politikens store golfbog som en af de 10 bedste i Danmark. På turen kan det anbefales at nyde sin medbragte kaffe i grillhytten ved skovsøen.



Skovsøen, Rødding Plantage



Rute 4: Sørvad Syd-ruten, ca. 17 km

Naturlegepladsen, Naturcirklen, ligger smukt i en rolig lysning i Sørvad Plantage. Her er legeplads, shelter og grillhytte. Herefter går turen mod Tihøje. Navnet menes at stamme fra krigsguden Tir eller Tyr. Højene består af 11 høje, hvor tre ligger ude i den smukke hede, resten ligger i Røddinglund Plantage. Den nordligste høj er 111 meter over havet og gør Tihøje til Vestjyllands højeste punkt. Her fra er der en fantastisk udsigt. Højen blev fredet i 1874, pga. et gammelt målepunkt fra Geodætisk Institut. Et punkt, der har været brugt til at måle afstande fra, så man kunne tegne kort. Hederne ved Tihøje blev udlagt til urfuglereservat i 1943, da bestanden af urfugle gik voldsomt tilbage. Den sidste urfugl uddøde i Danmark i 1997.



Rute 5: Sørvad Vest-ruten, ca. 29 km

De store hedestrækninger her, betegnes som nogle af Danmarks mest værdifulde indlandsheder med oprindeligt egekrat. Hederne blev udlagt til urfuglereservat i 1943. I dag er området dog mest kendt for en stor kronvildtbestand, hvor Skov- og Naturstyrelsen har indrettet et observationssted på Råstedvej ved Sandfær Plantage. Her kan ses nyfødte kalve om foråret eller brunstkæmpende hjorte i september. Vind Kirke er nævnt allerede i 1325, men er formentlig fra 1100-tallet. Kirken er uden tårn, men dets største klenodie er den enkle kirkeklokke fra omkring 1200. Den er blandt de ældste i Danmark. På kirkegården findes en særpregt åben begravelse.



Vind Kirke



Rute 6: Trolldoft-ruten, ca. 27 km

Midt på ruten, fjernt fra alt og alle, ligger gården Trolldoft. Her blev i 1935 fundet en hustomt fra ældre jernalder for mere end 2500 år siden. Selve gården Trolldoft nævnes første gang i 1400-tallet, og det er den, der har givet navn til området her – Trolldoft Krat. Gården var i 1686 en af områdets største og ejes idag stadig af Trolldoft-slægten. Syd for Fuglsang Bro er heden præget af store enebuske. Her kan man finde gamle vejspor i heden, op til ti-femten spor ved siden af hinanden. På turen er flere flotte udsigter udover ådale, heder og regionens oprindelige egekrat med forkrøblede træer. En del af området er fredet.



Lilleåen, Fuglsang Bro



Rute 7: Ørnvej-ruten, ca. 17 km

Fra et højdepunkt uden for Ørnvej er der udsigt til indlandsklitter mod nord. Indlandsklitterne er opstået på grund af sandflugt inde i landet. Sandflugt der skyldes menneskets opdyrkning af jorden. En del indlandsklitter blev til i sten- og bronzealderen og i 1500 – 1700 årene. Sidstnævnte var en kold periode, hvor sandstorme lagde hele sogne øde. Indlandsklitteren her er fra 1624, hvor landsbyen Lystlund også blev begravet i sand. Mod syd ses brunkulstipper. Fuglkjær Å passerer første gang ved Brohus og senere ved den gamle vejbro nær den nedlagte jernbanestrækning mellem Ørnvej og Vind.



Halkær Sande



Rute 8: Abildå-ruten, ca. 18 km

Syd om Præstbjerg Bakke kommer man gennem områder, hvor der tidligere har været gravet tørv og mergel. Ved Abildå er de gamle brunkulslejer. Brunkul er rester af sump- og vandplanter, som voksede her for ca. 15. millioner år siden. Efter mange millioner år er det omdannet til brunkul. I Danmark er der gravet brunkul fra 1914 – 1970, hovedsageligt i Midtjylland. Kullene har været brugt som brændstof i private boliger, mejerier mv. I Abildå stoppede gravningen efter brunkul midt i 50'erne. I dag er området et aktivt sted, hvor besøgende kan opleve historiens levendegørelse med demonstration af kulgravning og historiske fortællinger om området.



Abildå Brunkulsleje